

mentorhandleiding 23.2 'GELOOFSHELDEN'

leerdoel

wat je gaat behandelen

bijbelstudie 1 Kor. 10:1-13

lesstof

'Voorbeeldig geloof'

Geloven kun je niet alleen. Je hebt behalve Christus als voorbeeld ook mensen als voorbeeld nodig. Broeders en zusters in geloof om je te stimuleren, te vermanen, te troosten. Om samen met hen het grote voorbeeld van Jezus te volgen. God wil niet een verzameling losse individuen, maar geeft zijn kinderen aan elkaar en aan die gemeente geeft Hij de ambtsdragers en de bediening van het Woord en de sacramenten.

Mensen hebben behoefte aan identificatie-figuren. Geloofsvoorbeelden werken stimulerend en motiverend.

Voorbeelden uit de Bijbel

In de bijbel staat een lijst met een hele rij geloofsvoorbeelden, Hebr. 11. In hun leven kun je de kracht van het geloof zien. God was met hen en leidde hun leven. Zij zijn een voorbeeld in gehoorzaamheid en vertrouwen op God. Op dat punt kun je jezelf met hen identificeren. In de bijbel staan ook negatieve voorbeelden, van mensen die ongehoorzaam waren, die niet luisterden naar Gods woord. Hun geschiedenis is opgeschreven als een afschrikwekkend voorbeeld, 1 Kor. 10 : 1-13; Hebr. 4 : 11.

Ambtsdragers als voorbeeld

Paulus stelde zichzelf tot voorbeeld, Fil. 3 : 17; 2 Thess. 3 : 9. en droeg Timotheüs en Titus op voorbeelden te zijn, 1 Tim. 4 : 12; Tit. 2 : 7. Ambtsdragers zijn letterlijk 'voorgangers', zij behoren voor te gaan in geloof en goede werken. Oudsten moeten voorbeelden voor de kudde zijn, 1 Petr. 5 : 3. Dat geldt ook voor 'onze' ambtsdragers. Het is de taak van de ambtsdragers goede voorbeelden te zijn in leer en leven. De gemeente hoort dat goede voorbeeld te volgen.

Andere voorbeelden

Naast de ambtsdragers zijn er meer mensen die een voorbeeld in geloof voor je kunnen zijn, je ouders, mensen uit de kerk, uit je vriendenkring. Kijk eens om je heen wie God aan je geeft als voorbeelden onderweg naar Hem toe.

Zelf een voorbeeld zijn

Zelf kun je een voorbeeld voor anderen zijn als je leeft uit geloof. Je kunt jezelf dan ook afvragen: is mijn eigen leven 'voorbeeldig'? Realiseer je hoe een ander gebouwd kan worden door je goede voorbeeld en wees geen voorbeeld wat van God vandaan leidt.

wat je wilt bereiken

- kunnen vertellen dat God zijn goede zorg laat zien door je geloofsvoorbeelden te geven
- geloofsvoorbeelden uit de bijbel kunnen noemen en kunnen vertellen wat je van hen leert, ook van het voorbeeld uit de bijbelstudie
- in je eigen leven voorbeelden van geloof kunnen aanwijzen
- de taak van ambtsdragers als voorbeeld kunnen uitleggen
- kunnen vertellen wat voor voorbeeld je zelf bent of zou willen zijn

handvat voor de mentor:

zingen: Ps. 106; E&R 168; E&R 420

bijbel: 1 Kor. 10 : 1-13; Hebr. 11

literatuur: H. J. Messelink, Wat je doet, pag. 31-47

de lesstof is verder uitgewerkt
in de map voor de jongeren

lesindeling

intro: Inventariseer kort het volgende:

Wie is je idool, je voorbeeldfiguur? Of: Vul aan: ik wil ben fan van....., omdat..... Welke goede eigenschappen van je 'identificatiefiguur' spreken je aan?

Als wie wil je niet worden? Leer je wat van een slecht voorbeeld?

bijbelstudie 1 Kor. 10:1-13

- Beschrijf de situatie van het volk Israël in de woestijn. *Gered van slavernij, levend onder de bescherming van God (de wolk). Het drinken uit de geestelijke rots – Christus –, moet je als mentor wellicht uitleggen.*
- Hoe liep het af met het volk in de woestijn en wat was de oorzaak daarvan?
- Wat is de situatie van christenen die geloven in deze tijd?
- Kun je verwachten dat het allemaal goed afloopt met gelovigen? Waarom?
- Welke gevaren van afdwalen zijn er voor gelovigen? Vergelijk dat eens met de oorzaak van het slechte einde van Israël in de woestijn.
- Waarom is de geschiedenis van het volk Israël belangrijk voor ons?
- Wat vind je het meest bemoedigende vers uit 1 Kor. 10:1-13? Waarom?

opdrachten

De opdrachten hebben een opbouw: Van de ambtsdrager, naar de mentor, naar de groep, naar jezelf en dan terugkijken naar het grote voorbeeld wat Jezus voor ons wil zijn, zie ook les 23.1. (voorbeelden uit de bijbel zijn onderwerp van de logboekopdracht).

*Verdeel onderling de teksten Fil. 3:17, 1 Tim. 4 : 12 en Tit. 2 : 7. Leg uit wie hier een voorbeeld is en moet zijn. In welk opzicht is hij een voorbeeld? Wat moeten Paulus, Timoteüs en Titus daarvoor 'doen'?

Hoe kunnen onze ambtsdragers een voorbeeld zijn?

Welk voorbeeld van ambtsdragers wil je volgen?

*Leg uit hoe je als mentor een voorbeeld wilt zijn voor de groep. Vertel waarom je dit werk doet, wat je mooi vindt, wat je daarover leerde in je opleiding en waarom een voorbeeld belangrijk is voor je eigen geloofsleven.

*Binnen de groep kun je een voorbeeld zijn voor elkaar. Bedenk samen wat je van elkaar leert. Ben je voor elkaar een positief voorbeeld? Of negatief? Wat moet je doen als je voor iemand een sta-in-de-weg bent?

Probeer te voorkomen dat je iemand in een negatief daglicht zet, geef ruimte om te benoemen wat je van elkaar leert of juist niet. Geef elkaar ook tips hoe je meer 'voorbeeldig' kunt zijn. Dank God voor alles wat je aan elkaar mag meegeven en bid samen om vergeving van zonden en levensheiliging.

*Kijk nog eens terug naar de intro. Wie is jouw idool? Is je idool ook een voorbeeld zoals God je die geven wil? Lijkt je idool op het grote voorbeeld wat Jezus zelf voor ons wil zijn?

Kijk ook terug naar les 23.1.en sluit af met E&R 161.

*Gebruik de afbeeldingen van de volgende pagina voor verder gesprek over voorbeelden in geloven. *De afdruk van je hand of van een stempel laat een sterke verbondenheid zien, de afdruk is gelijk aan het voorbeeld. Een sjabloon helpt iets herkenbaar gelijk te maken, aan een vingervorm herken je iemand, zo herken je een christen in zijn doen en laten, je ziet iets van Christus in hem.*

thuis verder werken en/of toetsen

lezen 22.3

opdrachten: logboek

Voorbeeld

Deze afbeeldingen zeggen iets over voorbeeld zijn en voorbeeld volgen. Kies een plaatje en vertel wat het je zegt over voorbeeld, geloven en volgen.



In deze les leerde je over de **voorbeelden in geloof** die de Here God je wil geven; om van te leren, om na te volgen.

Schrijf op wat je leerde van Abraham, Jona, Maria en Petrus.

Logboek voor de week tussen les 23.2 en 23.3

Schrijf hieronder per dag op

- Wat je las in de bijbel.
- Wat je, als gelovige, die dag raakte in de dingen die je deed of zei.
- Wat je bijzonder aandacht gaf in je gebed.
- Andere aantekeningen over je geloofsleven.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wie is voor jou zelf een speciaal voorbeeld om na te volgen in geloof en waarom?